



Onderstaande overdenking is geschreven vanuit de derde kernwaarde: Hart voor jongeren hebben. Aan de hand van deze uitwerking kan je er verder over nadenken en met elkaar in gesprek gaan.

Het thema van deze overdenking is “God die Zijn kudde weidt”.

Het Bijbelgedeelte dat hierbij hoort is Jesaja 40:9-11:

**Jesaja 40:9-11**

*“Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’.*

*Ziehier God de HEER!*

*Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder weidt hij zijn kudde: zijn arm brengt de lammeren bijeen, hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien”.*

Deze verzen zijn onderdeel van een hoofdstuk in Jesaja dat als titel heeft “Troost voor Jeruzalem”.

Het is gericht aan de ballingen in Babylonië en het hoofdstuk spreekt over een betere toekomst.

God zal het lot van deze mensen, die ver van huis zijn, ten goede keren.

In dit tekstgedeelte is het opvallend dat er eigenlijk twee kanten van God genoemd worden.

Het begint met een krachtige aankondiging van God, de HEER! De machtige heerser die zal heersen met een krachtige arm. Het roept beelden op als dat van een sterke held die de vijand komt verjagen. Maar dan in vers 11 verandert het beeld. In één keer wordt er gesproken over een herder die zijn kudde weidt.

In tegenstelling tot het beeld van de sterke held die krachtig optreedt, spreekt hier het beeld van een herder die zorgt voor zijn kudde.

In vers 11 worden twee categorieën schapen apart genoemd: lammeren en ooien.

Je zou kunnen zeggen: jongeren en moeders.

In deze overdenking focussen we op de lammeren, op de jongeren.

In het boek “Samen Jong” gaat het over **hart hebben** voor jongeren.

Zij omschrijven dat als volgt: *“Als we op zoek gaan naar verbinding met jongere generaties, dan begint dat dus in ons hart. Dat is de plaats waar we bewogen worden, waar we geëmotioneerd raken en leren liefhebben.”*

Een mooie beschrijving. Het gaat verder dan jongeren een taak geven in de dienst om ze erbij te betrekken. Het gaat veel dieper dan dat en het begint op een ander niveau. Het begint in je hart.

Het gaat dan om het zien van elkaar, om elkaar leren liefhebben.

Liefhebben gaat niet altijd vanzelf, op dat moment komt het vanuit een keuze: een wilsbesluit.

Ik kies ervoor jou lief te hebben, want je bent mijn broer/mijn zus. We vormen samen de gemeente van Christus. Dit geldt niet alleen voor jongeren, maar voor alle mensen die God om jou heen zet in deze gemeente.

Eén van de basisbehoeftes van jongeren zoals beschreven in “Samen Jong” is om ergens bij te horen, om zich geliefd te voelen.

Laten we nog eens teruggaan naar het Bijbelgedeelte uit Jesaja.

God de Herder brengt de lammeren bijeen. De kleintjes worden samengebracht en gekoesterd door God. Dat is wat er staat.

Wat een prachtig beeld als we dat betrekken op onze gemeente.

God brengt de jongeren bijeen en Hij koestert ze. Verder staat er niks bij, maar koesteren geeft iets aan van zorgzame aandacht.

Er komt ontzettend veel af op jongeren.

Een jongere zei ooit tegen mij: "In de wereld moet je van alles presteren, maar bij Jezus is dat juist andersom".

Ik geloof dat God de strijd van deze prestatiedrang kent. In een wereld waar geloven niet vanzelfsprekend is, is een geloofsgemeenschap waar jongeren gezien worden zo ontzettend belangrijk. Een plek waar je niks hoeft te presteren om erbij te horen

Koesteren.. zorgzame aandacht.. deze woorden passen bij hoe wij kijken naar onze jonge broers en zussen.

Jongeren kunnen verschillen van jou. Ze kunnen taal gebruiken die jij niet kent, hun tijd heel anders invullen, andere ideeën hebben over de invulling van de dienst en zo is er nog veel meer te noemen. Maar wat ons allemaal samenbindt is dat we samen onderdeel zijn van Gods kudde. Ook jongeren horen daarbij. Ze verdienen die zorgzame aandacht en die liefde, omdat ze in de liefde die jij ze geeft ook een weerspiegeling van Gods liefde zien.

Tenslotte wil ik nog teruggaan naar het beeld van God als krachtige held en als zorgzame herder.

Eigenlijk zit er best wat overlap in. Beide figuren laten een sterk optreden zijn.

Zowel een held als een herder gaan door het vuur voor degenen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

God zorgt voor heel zijn kudde en verliest daarbij geen enkel schaap uit het oog.

### **Gespreksvragen**

- Hoe kijk jij naar de jongeren in deze gemeente?
- Hoe zou jij de jongeren kunnen koesteren en zorgzame aandacht voor hen kunnen hebben?
- Wat kan jij leren van de jongeren in onze kerk?

### **Opdracht**

- Kijk op zondag eens om je heen te kijken welke jongeren om je heen zitten in de kerk. Maak na afloop een praatje met hen. Het kan zijn dat dit niet bij je past of dat je dit spannend vindt. Je kan ook een jongere in gedachten nemen en deze in gebed bij God brengen.