

Dronten Ontmoetingskerk 0908 2020 ochtenddienst

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 96:1,4,5 DNP

Stil gebed, belijdenis en groet

Verootmoediging en Gods leefregels

Gebed

Schriftlezing: Mattheus 24,1 t/m 36

Zingen LnK 284:1,2,3 O lieve Heer geef vrede

Verkondiging: Jezus over tekenen der tijden

Zingen Zingende Gezegend 244:1,2,4 melodie LvK 434 Lof zij de Heer

Gebeden

Collecten

Zingen Opwekking 71 Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen

DE NIEUWE PSALMBERIJMING 96

1. Zing voor de HEER als nooit tevoren.
Zing, heel de aarde, laat het horen:
groot is zijn trouw en majesteit.
Zing voor de HEER, want Hij bevrijdt.
Nooit gaan zijn macht en roem verloren.
4. Kniel voor Hem neer, Hij is verheven.
Laat heel de wereld voor Hem beven.
Vertel het overal: zijn hand
houdt deze aarde trouw in stand.
Hij oordeelt wie op aarde leven.
5. Hemel en aarde mogen juichen;
laat bos en veld van Hem getuigen.
De HEER, de rechter, komt eraan.
De volken zullen voor Hem staan
en voor zijn laatste oordeel buigen.

Zingende Gezegend 244:

1. Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen,
laat dan uw Geest als een oplaaierend vuur in ons branden-
stralende zon,
van onze liefde de bron,
de toekomst ligt in uw handen.

2. Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen,

uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen;
Gij houdt de wacht,
en ook al dreigt soms de nacht,
Reeds glanst het licht van de morgen.

4. Vader, U loven wij – draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden,
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen.